

# Kunst en cultuur

Week 20

## Geheim Schrift > Asemic

Er zijn landen op deze wereld waar de mens een andere taal spreekt. Ze schrijven anders of lezen het anders. Soms schrijven ze van rechts naar links. Of lezen van boven naar beneden. Hun schrift lijkt soms meer op kleine tekeningen die bijv. met een penseel gemaakt lijken te zijn (japans), of hun woorden lijken aan een soort van draad te hangen (hindi). Omdat wij het niet kunnen lezen is het voor ons bijna meer een geheimschrift dan een taal. Toch zijn het talen die anderen kunnen vertalen naar onze taal. En kan de hele wereld elkaar wel verstaanbaar maken. Echter heeft het schrift van andere volkeren vele



kunstenaren geïnspireerd. Bij het zien van zoveel andere schrijfwijzen kan ik ook best een eigen schrift bedenken en hoeft dit niet leesbaar te zijn maar roept wel een vermoeden op dat het 'een taal' is. Op dat moment kunnen we het echt een geheimschrift noemen. Niemand kan het lezen hoewel het die indruk wel geeft. Zie hier enkele voorbeelden van werkstukken van bekende kunstenaars:



Paul Klee



J.B. Murray



Marian Bijlenga



Wassily Kandinsky

Nu mag jij het proberen. Misschien lukt het goed op een stuk papier waar al lijntjes op staan. Of

een blad papier waar we de noten voor muziek op kunnen schrijven of een vel met ruitjes. En het lukt ook wel op een blanco vel. Het is 'doen alsof', je schrijft en niemand hoeft het te kunnen lezen. En kan je een mooie brief maken die er heel vriendelijk uit ziet of misschien meer als uit een sprookje? Hoe schrijft bijvoorbeeld een elfje een brief? Of kan de hond het hebben geschreven? Laat maar zien en wij zijn heel benieuwd naar je brief die we niet kunnen lezen. Succes.

### Jouw werk in het online kunstmuseum?

Stuur een foto van je kunstwerk, samen met je naam en je school op naar [info@cubahof.nl](mailto:info@cubahof.nl)

Dan plaatsen wij jouw kunstwerk in het online kunstmuseum op <http://www.cubahof.nl/online->

### Heerlijk even een voorstelling kijken.....

Kereltje (4+)

Kereltje woont met zijn moeder achter de bergen. Hij is klein en mager, heeft bijna geen haar en zijn kleren zijn vies. Het is heel, héél makkelijk om hem voor de gek te houden. En toch... voor de moeilijkste problemen heeft hij superslimme oplossingen. Hoe doet hij dat?

<https://www.sonnevanck.nl/online/kereltje-tv/>

### Tekening maken

Maak eens een tekening voor je juf of meester en laat zien wat voor een leuke dingen jij allemaal gedaan hebt in de tijd dat je niet naar school kon. Heb je iets nieuws geleerd wat je kan tekenen? Heb je nieuwe dingen gehoord, met opa en oma via de tablet gepraat, ben je extra lief voor je poes geweest? Jouw juf of meester is vast heel erg benieuwd.

Als je het leuk vindt mag je hem ook naar ons opsturen en dan zetten we hem in het online museum.

<http://www.cubahof.nl/online-museum/>

### Blijf binnen met een boek!

De bibliotheek heeft een heleboel boeken online gezet die gratis te downloaden zijn via de thuisbibliotheek. Daar zitten ook boeken bij voor kinderen vanaf 6 jaar. Dus zit je binnen en heb je zin in een boek? Klik dan is op:

<https://www.onlinebibliotheek.nl/>