

ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT

ALGEMEEN

In dit project gaan leerlingen aan de slag met het thema **Martinuskerk**. In drie lessen leren ze over de geschiedenis van de Martinuskerk, bekijken ze deze kerk in Markelo en ontwerpen ze hun eigen glas-in-loodraam.

Aan de orde komen de volgende twee kernthema's:

- * De moraal van een verhaal (Sint Martinus)
- * Bijzondere voorwerpen in een kerk

Raakvlakken met andere vakken en domeinen binnen het basisonderwijs zijn bijvoorbeeld:

- Levensbeschouwing: de legende van Sint Maarten, levenslessen uit verhalen.
- Geschiedenis: de kerstening van Oost-Nederland, de reformatie (van katholieke naar protestante kerk), de ontzuiling (samengaan protestante kerken in de PKN).
- Culturele vorming: architectuur, glas in lood, orgel, klokken

ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT

Rond 700 à 800 NC woonden er "heidenen" in Twente, het christendom was hier nog niet bekend. De Engelse zendeling Lebuïnus komt in 768 in Nederland en predikt het evangelie in deze regio. Het is het tijdperk waarin Karel de Grote een soort verenigd Europa nastreeft, hij is daar dan de keizer van. Hij wil ook dat iedereen het christelijk geloof aanneemt.

Lebuïnus sticht eerst een kerk in Wilp en kort daarna een kerk in Deventer. De eerste kerk in Deventer wordt tussen 770 en 780 twee keer vernield. Karel de Grote wil de Saksen onderwerpen en hun gebied bij zijn rijk voegen, maar die Saksen moeten niets hebben van de Franken.

Lebuïnus is geen Frank, maar de Saksen zien hem wel aan als een Frank. Hij heet eigenlijk Liafwin maar in het Latijn wordt dat Lebuïnus. Uiteindelijk krijgt Karel de Grote zijn zin, met harde hand introduceert hij het christendom: Doop of Dood is zijn motto.

Al in 800 na Christus is er sprake van een kerk in Markelo. Dat is al meer dan 1200 jaar geleden! Sindsdien is de kerk (na verwoestingen door brand en na sloop) verschillende keren herouwd. Het huidige kerkgebouw stamt uit 1841.

Het kerkgebouw heeft een markante plaats in het centrum van het dorp.

Vroeger heette de kerk in Markelo de Sint Martinus Kerk. Na de reformatie, zo'n vijf eeuwen geleden, werd het de Hervormde Kerk van Markelo. In 2004 zijn drie kerken samengegaan in de Protestantse Kerk van Nederland (PKN) (namelijk de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelische Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden) en nu heet de kerk weer Martinuskerk.

BRONNEN

Websites: <http://www.pkn-markelo.nl>, <https://www.protestantsekerk.nl/>, <https://www.kerkinactie.nl/>, <https://www.bijbelgenootschap.nl/>, <http://www.raadvankerken.nl/>

Bij de Martinuskerk zijn aanvullende documenten over Sint Martinus, kerkgeschiedenis, de verschillende kerken in Nederland en begrippen uit de kerkelijke wereld op te vragen. Voor uitvoering van deze lessenserie is het in deze handleiding opgenomen materiaal voldoende.