

# Kunst en cultuur

Week 5

## DagDromen

### Wat is DagDromen:

Iedereen kan het. Het is even in je gedachten verdwijnen en aan geheel iets anders denken. Daar beleef je iets anders dan waar je in realiteit bent. 's Nachts kan je in je slaap dromen en overdag noemen we dat dagdromen. Het gaat vaak vanzelf, je ziet een vogel of hoort iets vallen of leest de wolken en hup je gedachten zijn zo maar 'op reis'.

### Wat gaan we doen?

DagDromen en tekenen! We hebben een muziekstuk waar je vast een verhaaltje in kan ontdekken.

### Wat heb je nodig?

- Een mobiel of laptop - computer.
- Oordopjes of speakers
- Rust. Het is goed om het muziekstuk *ontspannen te beluisteren*. Als je kan *liggen*, nog beter.
- Een schetsvel en 1 vel tekenpapier. Kies zelf waar je fijn mee kan werken. Stiften of krijt of kleurpotloden of deze allemaal gebruiken?
- De gratis QR app.



### Werkwijze

1. Activeer de QR code.
2. Luister naar het muziekstuk. Misschien 2x luisteren?
3. Welk verhaal kan jij je hier bij voorstellen?
4. Waar speelt het zich af? Wat gebeurt er? Wie spelen een rol in jouw verhaal?
5. Teken jouw verhaaltje met behulp van je schetsen op je tekenvel. Kunnen wij de muziek ZIEN in jouw tekening?



sorry voor de eventuele reclame tussendoor

Dit is de QR code



misschien is het tijdens het luisteren ook fijn om al te beginnen met het tekenen? Kan heel goed samen gaan...



Stuur een foto van je werkstuk naar [info@cubahof.nl](mailto:info@cubahof.nl) en dan plaatsen wij die in het digitale museum op [www.cubahof.com](http://www.cubahof.com)

SUCCES

Stichting CuBaHof is een samenwerkingsverband tussen de basisscholen en culturele instellingen in Hof van Twente. De stichting draagt zorg voor het culturele aanbod voor alle scholen in de gemeente.

Doet de QR code het niet?

Wil je net lekker gaan dagdromen, doet de QR code het niet..... ☹ Als dat nu gebeurt, of je hebt geen gratis QR code App dan kan je ook op onderstaande link klikken. Dan kom je bij het zelfde muziekje uit.

<https://www.youtube.com/watch?v=eFgFazzYgmY&feature=youtu.be>

Tekenen met scheerschuim

Vraag eens aan je vader of je zijn scheerschuim mag gebruiken. Want met scheerschuim kan je prachtig tekenen. Bijvoorbeeld op een plastic tafelkleed. Of op de spiegel. Maak jij een mooi kunstwerk? En als het klaar is veeg je het er zo eer af. Zo gemakkelijk is dat.

<https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/tekenen-met-scheerschuim/news/268/>

lekker even naar buiten voor het maken van een kunstwerk

Ben je dat binnen zitten zat? Ga dan eens lekker naar buiten en neem je stoepkrijt mee. Maak de straat eens vrolijk met jouw mooie tekeningen. Daar kan iedereen dan van genieten (tot het gaat regenen natuurlijk). Houdt jouw buurvrouw van bloemen? Geef haar dan een mooie bloementekening cadeau. Heeft jouw buurman een leuke hond of poes? Teken dan een dierenvriendje voor de hond of poes.

Maak je een mooie tekening en stuur je die naar ons op?